

# Lebuïnus Kompas

Maandelijke  
Nieuwsbrief  
Oud-Katholieke Statie  
H.Lebuïnus  
Twente en Ommelanden

**Augustus 2017**



## **Inleidend woord    Omdat het kan**

De laatste tijd hoor ik steeds vaker "omdat het kan" gebruiken als een motivatie om iets te doen. In toenemende mate wordt het, heb ik de indruk, ook gebruikt als legitimering. Dat verklaart wellicht ook waarom ik er in toenemende mate moeite mee heb.

"Waarom verniel je dat bankje? *Nou omdat het kan*". Omdat het kan lijkt me een slechte rechtvaardiging voor ons handelen. Net zoals "omdat ik het zeg".

Ethisch handelen is er juist in gelegen dat je de dingen niet doet omdat je ze kunt, maar omdat ze juist zijn om te doen. Bij het kunnen overheersen de macht en de persoonlijke vrijheid. Bij wat juist is zijn altijd meerdere belangen betrokken. Moeten we macht uitoefenen over de ander omdat het kan? Een kind behandelen of juist niet omdat het kan? Ouderen een

“goede dood” bezorgen omdat het kan? Overmatig consumeren omdat het kan?

In de Wijsheidslezing van Zondag na Pinksteren 11 stond een mooie zin met betrekking tot God. “Uw kracht is de bron van gerechtigheid en uw heerschappij over allen maakt dat u allen spaart...Gij oordeelt met zachtheid en regeert met mildheid. Zo hebt u uw volk geleerd dat de rechtvaardige menslievend moet zijn.” Gods almacht is omsloten door zijn liefde voor ons. Omdat Hij dat kan! Als een lering voor ons om onze kracht te investeren in naastenliefde en compassie. Misschien niet omdat we dat kunnen, maar omdat we ervan overtuigd zijn dat het juist is.

Wanneer we de dingen doen omdat het kan, ben ik bang dat we afglijden en we met lege handen zullen staan. Beter lijkt het me om onze mogelijkheden te gebruiken omdat het ook anders kan.

Misschien moeten we aan het zinnetje iets toevoegen. En doen we dingen omdat het beter kan.

*rector Ward Cortvriendt*

## **Kerkdiensten Lebuïnuskerk Dorpsmatenstraat 40 Hengelo**

*Elke 1<sup>e</sup> zondag van de maand houdt de Evang.Lutherse Gemeente kerkdienst met H .Avondmaal in de Lebuïnuskerk: zondag 6 augustus 10.30 uur met ds Frans Wiersma. De cantorij zingt o.l.v. Gerrit Baas.*

### **Kerkdienst zondag 13 augustus 10.30 u**

### **Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 14 (A-jaar)**

Voorganger	: pastoor Ward Cortvriendt
Lectoren	: 1 <sup>e</sup> Francis van der Meer 2 <sup>e</sup> Wim de Rijk
Akoliet	: Tineke Buursma
Koster	: André Zandbelt
Collectes	: 1 <sup>e</sup> OKK-Ned en Statie 2 <sup>e</sup> Honoraria pastoors

**Kerkdienst zondag 27 augustus 10.30 u**  
**Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 16 (A-jaar)**

Voorganger	: pastoor Ward Cortvriendt
Lectoren	: 1 <sup>e</sup> André Zandbelt 2 <sup>e</sup> Frits Driesen
Akoliet	: -
Koster	: Heima Sleurink
Collectes	: 1 <sup>e</sup> OKK-Ned en Statie 2 <sup>e</sup> Statie Twente

**Herinckhave**

Op 1 juli waren we, dat is een aantal leden van de Oudkatholieke statie en van de Lutherse gemeente, te gast op Herinckhave waar we bijzonder gastvrij werden ontvangen door dhr. en mevr. von Bönninghausen. We hebben er tijdens gesprekken en een wandeling over het landgoed en de heerlijke lunch nader kennismaking met elkaar en afgetast waar we elkaar als geloofsgemeenschappen konden vinden en waarin we elkaar zouden kunnen versterken. Maar het eerste belang van de bijeenkomst was gelegen in de ontmoeting en nadere kennismaking. Het was een mooie en geslaagde dag. We sloten af met een korte vesperdienst in de historische kapel, God die ons bijeenbrengt, dankend voor de ontmoeting die we mochten hebben. Ik hoop van harte dat het een vervolg krijgen zal. In een volgende gezamenlijke publicatie komt dit zeker aan de orde.

*rector Ward Cortvriendt*

**Wij zijn groene kerk**

Sinds 19 juli staat de statie van de hl. Lebuinus geregistreerd als groene kerk op de site van Kerk in Actie, groenekerken.nl. In de vorige Lebuinus hebt u een en ander kunnen lezen over de gang van zaken rond de

aanmelding. Na nog wat telefoontjes en mailtjes is het dan eindelijk gelukt.

Intussen is mijn suggestie om *plastic doppen* in te zamelen al aangeslagen en hebben we de eerste al vorige zondag mogen ontvangen. André heeft een bak klaargezet om deze doppen in te verzamelen en ook een om het overige plastic afval gescheiden in te zamelen.

Inmiddels heb ik van Kerk in Actie een bordje ontvangen om ook aan de buitenzijde van de kerk duidelijk te maken dat we ons inspannen om groene kerk te zijn. Het is niet alleen een getuigenis, maar bij het naderen van de kerk ook telkens weer een herinnering voor onszelf dat we ons willen toeleggen op de zorg voor het milieu en de inzet voor gerechtigheid.

*rector Ward Cortvriendt*

## **Vieren**

Onlangs had ik een gesprek met mijn collega Age Kramer. Hij is momenteel pastoor in Den Helder. We kennen elkaar van de tijd dat we samen het OK seminarie bezochten. We hebben er veel (studieus) plezier met elkaar gehad. In ons gesprek probeerden we iets te achterhalen van de rol die de Geest speelt bij de viering van de eucharistie. Je kunt dan niet volstaan met de theoretische theologie van de eucharistie, maar je moet dan ook kijken naar de theologie van de ervaring, van het vieren zelf als een betekenisomgeving waarin God en mens elkaar op een bijzondere wijze ontmoeten.

Ik besef heel goed dat het al een bepaalde interpretatie is om de eucharistie als een ontmoeting te zien. Anderen zullen misschien de nadruk leggen op de gedachtenis van het Laatste Avondmaal en het kruisoffer van Christus tot onze verzoening. Of zien de viering van eucharistie als het lofoffer van dank voor hetgeen God in Christus voor

ons gedaan heeft. En het hoort er allemaal in thuis.

Maar, wat we als deelnemers aan de liturgie vieren is misschien toch niet in de eerste plaats theologie, maar ervaring en beleving. En deze laatste zijn afhankelijk van de wijze waarop we betrokken zijn op wat we vieren. Vieren we als buitenstaanders of als gelovigen? Bovendien: er is een wisselwerking tussen onze kennis van hetgeen er plaatsvindt en de manier waarop we dat wat we vieren beleven. Het is dezelfde Geest die ons inzicht verschaft en die de ervaring schenkt die daarbij aansluit.

Wanneer we de eucharistie zien als een ontmoeting met de Levende Heer, plaatsten we deze in de Schriftverhalen van ontmoeting. Ik noem er een paar: de ontmoeting van Maria en de engel waardoor het leven van Maria totaal verandert; de ontmoeting van Maria en Elisabeth waarin zij herkend wordt als de moeder van de Heer; de ontmoeting van de wijzen uit het Oosten met Christus waardoor zij een andere weg naar huis gaan; de blinden, de lammen, de uitgestotenen wier leven verandert door de ontmoeting met Jezus; de ontmoeting in Emmaus waar de Levende Heer het brood breekt en de leerlingen weer opgaan naar Jeruzalem. De ontmoeting met Christus verandert mensen. Waar God ingrijpt verandert de wereld: Christus wordt mens; dood leven, de mens wordt nieuwe adam. Zendt Hij zijn Geest, er komt nieuw leven (psalm 104,30) en de aarde wordt nieuw. Wie door de Geest wordt aangeraakt begint opnieuw te leven.

In een artikel over de eucharistie schrijft de kort geleden overleden emeritus bisschop van Duitsland, Joachim Vobbe: "Je kunt alleen maar werkelijk eucharistie vieren wanneer je gelooft in de aanwezigheid van de levende Heer" (in *Brot aus dem Steintal*, herderlijke brieven, Bonn 2005). Hij spreekt daarin graag over 'verandering' met betrekking tot het wezen van de eucharistie. Hij noemt het een betere term dan de middeleeuwse transsubstantiatie. Ik ben het met hem eens. Ver voor er sprake was van

die transsubstantiatie werd door de kerk in verband met de eucharistie gesproken van 'verandering, omvorming, conversie'. Het laatste woord gebruiken we ook voor bekering, d.i. persoonlijke omvorming.

De eucharistie baseert zich op de traditie van het pesachmaal, de gedachtenis aan de bevrijding uit de slavernij in Egypte en de daaropvolgende doortocht en intocht in het beloofde land. Jezus past dit pesachmaal toe op zijn eigen doortocht door de dood naar opstanding en daarmee onze bevrijding uit de slavernij van de gevolgen van de zonde (is dood) naar leven.

"Waar sprake is van verandering", van transformatie zeg ik erbij, "is de Geest van God in het spel", zo zegt Vobbe, "waar die Geest in het spel is, wordt woord vlees, leven. Dat herhaalt zich in de eucharistie. Christus neemt het vlees aan, wordt brood en wijn, om in ons weer vlees en bloed te worden, gestalte aan te nemen". In de eucharistie representeren brood en wijn de hele geschapen wereld en wij de hele mensheid die in hun geheel worden betrokken in het verlossend handelen waarin zij worden tot geheelde wereld en verlost mensheid.

Krachtens de werking van de Geest in ons worden we door de aanwezigheid van de Levende Heer in ons midden in het vieren van de eucharistie tot wat we in tekenen vieren: het lichaam van Christus. We worden wat op tafel ligt: het lichaam van Christus. We vieren en worden bevestigd in wat we door de doop al zijn: het lichaam van Christus.

*rector Ward Cortvriendt*

## **De dagen van ons leven**

Op 2 augustus hoopt Wim de Rijk 60 jaar te worden en op 17 augustus bereikt Loek Stikvoort de leeftijd van 80 jaar. Op 18 augustus viert Marjolein Driesen haar verjaardag en op 29 augustus is Harald van der

Werff jarig. We feliciteren hen allen hartelijk.

Op 20 augustus is het 7<sup>e</sup> jaargetijde voor Femmigje de Rijk-van Oort. Op 23 augustus is het drie jaar geleden dat Mark Amsing plotseling overleed. We gedenken hen in ons gebed waarin we ook bidden voor de familie de Rijk en van Oort en de familie Amsing die hen nog dagelijks missen.

*rector Ward Cortvriendt*

### **Vooraankondiging : zaterdag 25 november**

Nu reeds maak ik jullie attent op de Forumdag van het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit (OFK) op zaterdag 25 november 2017 in het Catharijneconvent in Utrecht, in combinatie met de Luthertentoonstelling aldaar.

Het OFK zet zich in voor de katholiciteit van de kerk. Die katholiciteit is in de verschillende kerken op verschillende wijze aanwezig. Alle belijden zij de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk. Het OFK bekommert zich om precies die katholiciteit. Vanuit deze bekommernis heeft het Forum ook een reactie geschreven op het stuk van de Wereldraad van Kerken over de kerk ( *The Church, towards a common vision*; Nederlandse vertaling: *De Kerk-op weg naar een gemeenschappelijke visie*).

De Forumdag staat in het teken van het Lutherjaar en heeft als titel *De katholieke Luther*. Het gaat daarbij om de katholiciteit van Luther in zijn poging de katholieke kerk te hervormen in de richting van haar oorspronkelijke katholiciteit. Het zal een interessante bijeenkomst worden met een inleiding over het onderwerp, een inhoudelijke inleiding op de tentoonstelling, een lunch en een bezoek aan de tentoonstelling. Hierover later meer. U kunt zich opgeven via [forumkatholiciteit.nl](http://forumkatholiciteit.nl)

*rector Ward Cortvriendt*

**COLOFON STATIE TWENTE EN OMMELANDEN :**

**Kerkcentrum :** ST. LEBUÏNUSKAPEL  
Dorpsmatenstraat 40 7551 BP Hengelo

**Rector** pastoor E. Cortvriendt  
tel. 06 839 867 60  
e-mail : [pastoor@twente.okkn.nl](mailto:pastoor@twente.okkn.nl)

**Secretaris statie-bestuur** vacature  
Waarnemend: rector E. Cortvriendt

**Penningmeester statie-bestuur** Frits van Brussel  
tel. 074 291 19 94  
e-mail: [frits@vbrussel.com](mailto:frits@vbrussel.com)

**Lebuïnus Kompas redacteur** André Zandbelt  
tel. 0546 815313  
e-mail : [a.zandbelt@planet.nl](mailto:a.zandbelt@planet.nl)

**Huishoudelijk beheer** Heima Sleurink  
tel. 074 294 138 56  
e-mail : [heima49@live.com](mailto:heima49@live.com)

**Technisch beheer kapel** ?

**Reservering kapel/zaal** André Zandbelt (zie boven)

**Bankrekening Statie:** NL 77 RABO 0179 162 713 OKN  
t.a.v. Statie Twente Hengelo

**Website :** OKK Statie Twente [www.twente.okkn.nl](http://www.twente.okkn.nl)  
OKK Nederland [www.okkn.nl](http://www.okkn.nl)

